

Vakantie Spanje, deel I

Hallo lieve luitjes,

15 april 2004

Van Zwijndrecht naar Chase sur Rhone, ongeveer 900 km te gaan. Onze optie is de 1^e dag het grootste aantal km's te rijden.. Djam karet, zoals altijd. Opgestaan om 5.00 u i.p.v. te vertrekken. Op het laatste nippertje de oleh-oleh die ik een dag van tevoren had klaargemaakt Ted, jouw lempermal gebruikt en ook meegenomen, voorin in de auto gedaan, de hondenmand, kattenbak en kat in draagmandje (onderweg mocht Turkie achterin vrij rond lopen). We hadden toch veel te versjouwen. O.a. ging er een broodmachine mee en 1 krat met brooddeeg. Dan nog mijn bantal en guling, de botol tjebok en toiletpapier. Bij 'schoonmoeder' op het dak toch maar de parasol vastgesjord evenals twee stoeltjes. We zijn pas 7.30 uur vertrokken. Tussen Namen en Arlon door wegwerkzaamheden 1 rijbaan ter beschikking waardoor we stapvoets moesten rijden in een kilometers lange file.

Bijna zonder benzine (Dijon), want vanaf Zwijndrecht niet meer getankt. Ik reed en zei nog: 'de benzinemeter staat op rood'. Geen probleem volgens Peter. Nou ja, ik maar karren en op een gegeven ogenblik zei ik 'meter staat nu op minus rood'. Eerstvolgende benzinepomp was zijn advies. Op de borden was er één 1, 20 km verderop. Daar aangekomen wilde ik die afslag nemen; zegt hij 'neen, je ziet toch dat er geen benzine bord bij staat, dus ik rijd door...'. Voor de zekerheid heb ik toch op de rem getrapt iets voorbij de afrit van die 'benzinepomp' en de auto op de vluchtstrook gezet.

Nu moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat het geheel verscholen lag achter bomen en struikgewas en nogal hoog gelegen van de weg af en in een flits niet direct herkenbaar. We wisselden van plek en Peter nam het stuur over. 'Ik ga wel keren', zei hij nog..... Dat ging als volgt: in z'n achterruit de afrit (!) omhoog op, halverwege een vrachtwagen die nietsvermoedend die weg af reed, duzzz ff onze auto in de berm 'geparkeerd', alle stopborden negerend (en dat waren er nogal wat) en nog steeds in z'n achterruit rijdend, en tig sla-om enne hè hè, we konden tanken. Je hoeft dus geen dom blondje te zijn hahaha (Loetjoe) zie je wel....); er bestaan ook nog zoiets als donkerblonde/lichtgrij(n)ze mannen!

Jullie begrijpen dat ik niet meer bij kwam van het lachen bij de gedachte aan het domme blondje en het is dat ik waterproof mascara ophad, anders had ik rouwranden om m'n ogen gehad. Natuurlijk kreeg ik het van vóren dat IK reed, nou jaaaaa. De hele dag zonnig weer met een straffe ijskoude wind zodat ik bij de diverse stops m'n trui niet uit dorst te trekken. Prachtige bloeiende bomen en struiken; het was echt genieten van de prachtige natuur. Aankomst in hotel 19.00 uur.

Wordt vervolgd, liefs Mila